

דברי הספד שנאמרו בהלווייתה של אסתר איצקוביץ ז"ל,
ע"י נכדתה הבכורה, עידית שרון (בתה הבכורה של עליזה וגדליה שרון).

.....

ט"ז בכסלו תשע"ב

סבתא אסתר היקרה

היום אנחנו נפרדים ממך סבתא יקרה ואת מצטרפת לסבא אלי היקר שבוודאי מאד התגעגע אלייך.

אני יודעת שמאד סבלת לאחרונה ואת אישה מאד חזקה ולא הראית בפנינו את הסבל והכאבים הנוראיים שהיו מנת חלקך בחודשים האחרונים.

סבתא היית מאד משמעותית עבורי ועבור הרבה אחרים. את אישה חזקה, חכמה, אוהבת אדם, נדיבה, מלאת נתינה, הומור וקסם אישי והצלחת לנגוע בהרבה אנשים ממבוגרים ועד צעירים. את יודעת להתחבר לכל אחד וליצור עמו קשר משמעותי. ואת פתוחה לבני האדם. ואת יודעת מתוך ניסיוןך וחכמת החיים שלך ליעץ ולעזור ועשית כך להרבה אנשים.

את אדם מאד כן, ישר ודעתני. אדם שאומר ונוהג לפי האמת שלו שהיא גלויה ויודעה לכל. "פיך וליבך שווים". אינני מכירה רבים כאלו. ותכונה זו שלעיתים הקשתה עליי ועל אחרים ובטח גם עלייך היא ראויה להערכה רבה.

סבתא את מהדור היפה שהקים את הארץ הזאת. שהגיע לכאן ובעשר אצבעות מכלום עשה, יצר והקריב עבורנו. הקמת בית לתפארת עם סבא. בית חם ואוהב. בית מלא וגדוש בספרים ובמוסיקה ובאנשים רבים שבאו והלכו במהלך חייכם.

קשה לי לתפוס שמדובר היום בפרידה. אני יודעת שאת סבלת וכבר חייד לא היו חיים וזה לא מגיע לאדם כמוך לחיות כך בסבל כה רב. זה מוזר לי שלא אוכל להרים אלייך טלפון ולשמוע "חמודה" כי אף אחד לא יקרא לי כך יותר. ואני כבר לא אוכל לקרוא לך "ספתוש". ולא אוכל לבוא לבקר אותך ולקחת אותך לים שכל כך אהבת. זה מוזר לי שהבית היפה שלך ושל סבא את אינך נמצאת בו.

אני יודעת שאני נפרדת ממך אבל את תמיד חלק ממני.

אני מאד אוהבת אותך. את ביחד עם סבא קיבלתם אותנו באהבה ללא תנאי במשמעות האמיתית. הייתי מרותקת לסיפורים שלך ולאבחנות המדויקות כל כך שלך לגבי אנשים, אופיים וההתנהגות שלהם ובכלל הטבע האנושי המורכב ומרתק כל כך.

זכיתי לסבתא מדהימה. זכיתי להיות הנכדה שלך. מקטנות את וסבא הייתם דמויות מאד חשובות בעיצוב שלי והייתם חלק משמעותי בגידול שלי. והקשר הטוב והחם והאוהב שהיה בינינו נמשך.

אני שולחת לך נשיקות וחיבוקים ורציתי לומר לך שאני אוהבת אותך סבתא. והיכן שאת לא נמצאת שיהיה לך טוב.

אוהבת ומאד מתגעגעת אלייך

שלך

עידית