

רקע למסע השורשים : אוגניה פלץ- מרדר מהבית

אוגניה נולדה במצ'יוב. לאחר שאביה נהרג בתאונת רכבת במצ'יוב, נשלחה אוגניה בת ה- 9 עם אחותה הבכורה בת ה- 10 לבית היתומים בקובל. עם השלטון הרוסי (1939) רצו להעבירה לבית יתומים בעיר אחרת. בזכות התערבות הרבי מטריסק היא נשארה עם אחותה בקובל. עם נסיגת הרוסים (1941) הועברו כל היתומים מקובל לתוך רוסיה וניצלו מהשמדה. אמה ואחותה הקטנה של אוגניה שנשארו במצ'יוב נספו. אוגניה חזרה לפולין מרוסיה בשנת 1946. סיימה לימודיה באוניברסיטה, נישאה ולאחר כמה שנות סירוב הצליחו בני הזוג בשנת 1967 לעלות ארצה עם ילדיהם.

תקציר טיול שורשים בפולין של משפחת פלץ (נכתב ע"י משפחת פלץ)

19.07.10

הגענו לוורשה – אני, שני הבנים שלי, בנות הזוג שלהם ושבעת הנכדים. הבנים שלי נולדו בוורשה. ביקרנו במקומות המגורים שלנו, שנמצאים בצד המזרחי של ורשה (Praga).

20.07.10

ביקרנו באזור גטו ורשה. כלתי ענת סיפרה על אמא שלה (שנולדה בוורשה), איך היא הצליחה לקפוץ מרכבת שהובילה יהודים מהגטו לטרבלינקה, וניצלה. בערב הגענו ללובלין.

21.07.10

ביקרנו במיידנק. אח"כ ביקרנו בריוביץ, עיירת הולדתו של אבא של כלתי ענת. אחד התושבים הפולנים לקח על עצמו לשמור על בית הקברות היהודי של העיירה. כל המצבות נותצו והוא בנה מהשברים אנדרטה. בערב הגענו לזמושץ.

22.07.10

נסענו למצ'יוב-לוקוב. לא זיהיתי בה את העיירה שזכרתי - היא הפכה לכפר מוזנח. את הבית שלי לאו מצאתי. ניפגשנו עם Maria Rudnicka, אוקראינית המטפלת בשלוש אנדרטאות לזכר יהודי העיירה.

1. אנדרטה ליד המנזר, שם נהרגו כ-400 יהודים ממצ'יוב.



2. אנדרטה ליד מכרה גיר, שם נהרגו 2702 יהודים ממציב והסביבה. באנדרטה מצוין שהמצבה לזכר 4500 יהודי מצויב והסביבה שנרצחו בשואה.



3. אנדרטה ביער מדרום לעיירה, שם נהרגו 365 יהודים. אנחנו בקרנו רק שתי האנדרטות הראשונות.

בקרנו גם בבית הקברות. לא נותר ממנו סימון, ובמקום ניטעו עצים.



נסענו לקובל. שם מצאנו את בית הכנסת של רבי מטריסק, שעכשיו משמש כבית ספר.



ובית היתומים שבו הייתי לפני המלחמה, שמשמש עכשיו כבנק.



בערב חזרנו לזמושץ.

23.07.10

ערכנו סיור קצר ברחובות העיר העתיקה, שם גרה משפחתו של בעלי. נסענו לקרקוב

24.07.10

ביקרנו ברובע היהודי של קרקוב – סנדומייז'. בכיכר ממנה נשלחו היהודים למחנות ההשמדה ובית החרושת של שינדלר, שם יש עכשיו מוזיאון מאוד מעניין. בערב הגענו לזקופנה, שם בילינו 3 ימים.

28.07.10

ביקרנו באושוויץ. בערב הגענו לוורשה.

30/07/10

חזרנו לישראל.